

## Manual Utilizare E71 Af

*Nadat drie Australische zussen vanwege een ruzie jarenlang geen contact met elkaar hebben gehad, brengt hun grootmoeder hen ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag weer bij elkaar.*

*Net zoals veel andere mensen komt televisiemaker Leo Fijen tijd te kort voor alledaagse geluksmomenten. Hij kijkt dan ook met een zekere jaloezie naar kloosterlingen, die in hun vaste dagritme wél tijd overhouden. We komen tijd te kort om even alles los te laten, om aandacht aan onszelf en anderen te schenken. We willen te veel tegelijk en het moet ook allemaal perfect: thuis, op het werk en in de vriendenkring. Kan het leven van de monniken en kloosterzusters ons inspireren om het anders te doen? In Vlaanderen bezoekt Fijen de abdijen van Zevenkerken, Loppem en Westvleteren en legt hij zijn oor te luister bij Benoît Standaert, Hannah van Quakebeke en Manu van Hecke. In Nederland bezoekt hij de kloosters van Vaals, Megeen, Zundert en Oosterhout. De wijze lessen van deze kloosterlingen bespreekt hij daarna met Jan Becaus, Rik Torfs en Mark Van de Voorde.*

[Tijd nemen voor rust en ruimte in je leven](#)

*Florence heeft haar moeder Jane nooit kunnen vergeven dat ze, als gevolg van Janes eerste en enige one-night-stand, een ongelukje was. Als tienermoeder heeft Jane moeten vechten om haar baby te mogen houden, maar Florence wil die verhalen niet horen. Totdat Florence eigen zorgvuldig geplande zoonje wordt geboren en met zijn komst zijn moeders wereld op zijn kop zet. Voor het eerst in haar leven wendt ze zich tot haar moeder voor hulp. Zodra Jane haar pasgeboren kleinzoon in haar armen houdt, wordt ze overspoeld door lang weggestopte herinneringen aan het tumultueuze jaar dat zijzelf moeder werd: de woede van haar ouders, de nieuwe vrijheden van de sixties waarvan zij niet kon profiteren, en de consequenties van de overweldigende liefde voor haar kind een gevoel dat Florence nu ook leert kennen. Is dit het moment waarop moeder en dochter eindelijk nader tot elkaar komen?*

*De 14-jarige Mattanja sluit zich bij het leger van David aan. Ze vluchten door de woestijn voor het grote leger van koning Saul. Verhaal, gebaseerd op het Oude Testament.*

[De droom in de woestijn](#)

**De Cock en de ontgoochelde dode**De Fontein Romans & Spanning

Samen met zijn assistent Vledder stond rechercheur De Cock toe te kijken hoe twee ziekenbroeders een lijk uit het water van de Brouwersgracht ophaalden. De dode bleek een nog betrekkelijk jonge man te zijn met een innemend uiterlijk. Vledder stond er even naar te kijken en zei toen: 'Ik weet het niet, maar ik heb het ellendige gevoel dat we nog een heleboel narigheid met hem krijgen. Die vreemde wond aan zijn hoofd zint mij niet. Bovendien lijkt die man niet het type dat zomaar in het water loopt.' Vledder had het bij het juiste eind. Leon, die zich ook wel Sjaak of Marcel liet noemen, was het slachtoffer van een misdrijf. De oplossing ervan zou de beide rechercheurs voor heel wat raadsel stellen.

[Liefde en andere geheimen](#)

[De alfabetzussen](#)